

29 maart 2017

Zomer in Vorarlberg

In de vierlandenregio Bodensee, waar Oostenrijk, Duitsland, Zwitserland en het Vorstendom Liechtenstein samen een levendig cultuurgebied vormen, ligt Vorarlberg. De mix van cultuur, natuur en kwaliteitsaanbod in de westelijkste deelstaat van Oostenrijk zorgt voor een fijne sfeer. Wie de betovering van de natuur wil beleven kan er het beste te voet op uit trekken. Er zijn legio wandelroutes in Vorarlberg, hele makkelijke en ook veeleisende. Ze geven vaak een inkijkje in de lokale leefwijze en de bijzonderheden van de natuur. Ook tijdens begeleide wandeltochten kom je veel aan de weet over land en volk, flora en fauna.

Voor de gastgevers in Vorarlberg staan kwaliteit en inventiviteit voorop. Dat merk en proef je ook, vooral wat eten en drinken betreft. Als het maar enigszins mogelijk is, komen de ingrediënten van boeren en bedrijven uit de regio.

Wij hebben onze gastgevers naar hun zomertips in Vorarlberg gevraagd:

JEREMIAS RIEZLER, Hotel Walserstuba in Riezlern, Kleinwalsertal www.walserstuba.at

Zwerftocht door de GenussRegion Kleinwalsertal

Smakelijke kaas en mals vlees van rund en wild zijn de specialiteiten van het Kleinwalsertal. Voormalig sterrenkok Herbert Edlinger laat geïnteresseerden zien, waar de producten vandaan komen en hoe ze van de wei op het bord belanden. Onderweg is er een gezamenlijke picknick, gevolgd door gezellige gesprekken met een kok, een „GenussWirt“ uit het Kleinwalsertal. Elke donderdag van 18 mei tot 2 november. Deelnemen aan de culinaire zwerftocht kost 15 euro per persoon, kinderen tot 14 jaar gratis. www.kleinwalsertal.com

BERTRAM RHOMBERG, Hotel Madrisa in Gargellen, Montafon www.madrisahotel.com

Madrisa-rondwandeling in het spoor van de smokkelaars

De Gargellener smokkelaarstocht voert van het Montafon naar Zwitserland. Twee dagen lang wandel je over historische paden op een hoogte tussen 1.900 en 2.600 meter. Onderweg zijn diverse smokkelaarsschatten te vinden. Voorwaarden voor deze tocht zijn enige conditie en nieuwgierigheid om nieuwe dingen te ontdekken. De zuivere wandelduur per dag is ongeveer zes uur. De tocht is ook geschikt voor kinderen vanaf 12 jaar met wandelervaring in de bergen. Overnachtingen in Gargellen of in Klosters in Zwitserland kunnen bijgeboekt worden. www.montafon.at

CLEMENS WALCH, Hotel Gotthard in Lech, Lech Zürs am Arlberg www.gotthard.at

Bergontbijt aan de Groene Ring

Eenmaal per week gaat de familie Walch samen met haar gasten op pad voor een wandeling over het eerste stuk van de „Groene Ring“ via de Monzabonalpe naar de 280 jaar oude alpenhut in de Pazüel. Daar wordt een bergontbijt geserveerd met allerlei heerlijks uit de regio: alpenboter, bergkaas, spek en natuurlijk zelfgebakken brood en koffie. Hier ben je een met de natuur en eet je in een andere wereld! www.lechzuers.at

FAMILIE LORÜNSER, Hotel Traube in Braz, Kloostertal

Formarinsee en Rote Wand

Op een hoogte van 1.793 meter, boven het Kloostertal, ligt het mooiste plekje van Oostenrijk, de Formarinsee. Samen met de 2.704 meter hoge Rote Wand is dit in 2015 door de bevolking en de Oostenrijkse televisie ORF tot mooiste plek van Oostenrijk uitgeroepen. De Rote Wand is de hoogste berg in het dal. De wandeling van de Freiburger Hütte aan de Formarinsee naar de voet van de Rote Wand is er een met veel mooie vergezichten. De imposante rots heeft zijn naam overigens te danken aan een rode kalklaag, die dwars over de berg loopt. Het gebied is vanuit Dalaas in het Kloostertal via Lech goed bereikbaar met de wandelbus en biedt gelegenheid voor tal van panoramawandelingen. Verdere highlights zijn de „Stebok-Wäg“ (steenbokweg), de wandeling rondom de Rote Wand en talrijke, spannende klimtochten. www.vorarlberg-alpenregion.com

DIETMAR NUSSBAUMER, Hotel Krone in Hittisau, Bregenzerwald www.krone-hittisau.at

Kennismaken met de bouwwijze van het Bregenzerwald, van kapel tot bushokje

Het wat fraaie architectuur betreft is Vorarlberg een kleinood rijker, vlak bij ons in de buurt: een kapel in Krumbach. Een kapel? Een manier van bouwen die bijna uitgestorven lijkt, krijgt hier weer een kans.

„Ik stap met mijn zoons in bus 25 richting Bregenz die om het uur rijdt. In onze buurgemeente Krumbach stappen we uit bij de bushalte van Smiljan Radic in Zwing. Op deze route zijn we al langs de haltes van Sou Fujimoto uit Japan, Antón Garcia-Abril | Debora Mesa uit Spanje en Vylder Vinck Taillieu uit België gekomen. Smiljan Radic komt trouwens uit Chili. Zoals gezegd stappen we in Zwing bij de halte Smiljan Radic uit en lopen in westelijke richting, langs boerderijen en nieuwe houten gebouwen en na ongeveer een half uur zijn we bij de kapel. Op weg naar de kapel zijn er voor de jongens van 2 en 5 tal van leuke dingen te doen, bijvoorbeeld elkaar natspuiten bij de fontein of verstoppertje spelen in het bos. Daarom duurt het wat langer voordat we er eindelijk zijn. De gemeente Krumbach heeft in het gehucht Salgenreute een oude, vervallen kapel vervangen door een nieuwe. Hier kun je zien hoe men in deze regio met architectuur omgaat. Passend in het landschap, ambachtelijk kunnen, bewezen materiaalkennis, perfecte uitvoering, plus gemeenschapszin en participatie van de bevolking, dat zijn de kernpunten. Rekening houden met dit alles en met een gevoel voor wat gewenst is en het in de juiste proportie op eigen wijze uitvoeren, is het werk van de architect. In dit geval Bernardo Bader, afkomstig uit Krumbach en er nog steeds mee verbonden, al werkt hij tot ver over de grenzen en is hij veelvuldig onderscheiden.

Zoals inmiddels gebruikelijk hier, is het bescheiden, maar niettemin trotse gebouw een houtconstructie. De kleine gebedsruimte doet vertrouwd, maar toch ongewoon aan. Dat zit hem in de bijzondere details. Maar, genoeg gepraat, je moet er gewoon heen. Het is maar een klein eindje rijden en een paar minuten lopen om een bijzondere ervaring op te doen. Een door de gemeente uitgegeven boekje vertelt er nog meer interessants over.

www.bregenzerwald.at

Meer informatie: www.vorarlberg.travel